

PINGSTDAGEN

19/5 2024

Översättning av Bishop Lindsay Urwins predikan

Hur kommer det sig att jag kan prata? Eller du? Eller vem som helst? För att du andas! Endast ditt andetag kan föra fram dina ord. De döda kan inte tala. Bara de levande. Det finns ingen plats tystare än en kyrkogård, även om den är fylld av människor. Inga av de ord som Jesus med stor ansträngning talade från korset, så vackra, så viktiga, hade varit möjliga att säga utan att han andades. Därför kunde han bl a säga "I dina händer överlämnar jag min ande."

Och förresten, vi måste förstå att när han säger de sista orden, samtidigt som han i första hand vänder sig till sin Fader i himlen, också ska förstås som att han vänder sig till det lilla trogna sällskapet vid korsets fot, och kanske vi kan säga, riktat till varje lärjunge sedan dess. Lyssna, som om de var för dig: 'I dina händer överlåter jag min Ande...'

Den Helige Ande som ger liv, skapar och ger övernaturlig kraft och mod till Guds folk, är ett tema som går igenom hela Nya testamentet. Visste du att i den tidiga kyrkan kallades Apostlagärningarna ibland "Den Helige Andes gärningar".

Ditt liv som kristen blir vitalt och beror på den gåva vi firar idag.

Hur som helst, låt mig fortsätta med den biologiska princip jag började med, och ställa frågan. Om bara min andning kan föra fram mina ord och få mig att leva, hur kan det vara möjligt för en person att föra fram Guds Ord och ha Gud levande i den personen? Hur kan den helige Paulus säga: "Kristus i mig, hoppet om härlighet!" "Citatet är hämtat från Kolosserbrevet 1:27

Bara genom Guds andedräkt in i dig kan Guds ord föras ut ur dig. Bara hans andetag och hans liv och hans fullkomliga kärlek. Det är därför han har gett oss sin Ande.

Tänk på Jesu ord i övre salen på uppståndelsens dag. Evangeliet berättar att han andades på dem och sa: "Ta emot den helige Ande." Dessa eller liknande ord sägs när en person blir döpt eller konfirmerad eller vigd. Dessa eller liknande ord uttalas över brödet och vinet vid altaret. Dessa ord sades först av Jesus precis efter att han hade sagt något annat samma kväll:

"Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er"

Jag vill att du ska föreställa dig att Jesus säger det direkt till dig.

Den Helige Ande ges till oss, inte bara för att stödja oss, för att trösta oss, för att ge oss glädje och hopp och uthållighet och göra det möjligt för oss att vara Kristuslika. Anden kommer att göra allt detta, men också för att stärka oss som hans vittnen. Och vilka vittnen de första var! Vi får veta att Herren gjorde många saker "genom" apostlarna, som gjorde sig mottagliga för Anden. Och nyckelbudskapet? Lukas säger till oss att omvändelse och syndernas förlåtelse skall förkunnas. Förlåtelse! Så många människor känner sig i hemlighet oförlättna. Så många människor i hemlighet, kan inte hitta ett sätt i sig att förlåta.

Bröder och systrar, på denna pingstdag, låt oss inte bara minnas den tidigare händelsen i Jerusalem, utan be "Kom Helige Ande" och förvänta oss att han kommer hit idag. Inte bara bönen, "Kom Helige Ande, fall på nytt över mig", utan "Anden inom mig, Anden mottagen i mitt dop, låt den ha fri kurs i mitt liv. Kom fram inifrån mig!" Var som champagne som sprutar ut ur en flaska!

Nyligen läste jag en predikan som hölls för över 1600 år sedan – tänk dig det, en predikan som skrevs för länge sedan, fortfarande ihågkommen! Den predikades av en biskop som heter Gregorius av Nyssa, en stad i det som nu är södra Turkiet. Gregorius sa en vacker sak när han predikade om den Helige Ande:

"Vem kan förneka när vi talar om Anden, att vi ärar Gud!"

Och för tydliggöra än mer tar han med sina åhörare till Bibeln, till några ord säger Jesus till sin Fader, under bönen bad han i Övre salen, inte på uppståndelsens dag, utan några kvällar tidigare natten före sin korsfästelse: Jesus ber till sin Fader i himlen: "Den ära som du har gett mig, den ger jag dem." Den helige Gregorius fortsätter med att antyda att vi måste

förstå att Jesus på ett speciellt sätt gav den äran till sina lärjungar när han andades på dem och sa "Ta emot den helige Ande". Äran som kommer från Fadern överlämnas av Sonen.

Naturligtvis efter uppståndelsen stannade de tillsammans i staden, eftersom, som St Lukas säger; Jesus hade sagt till dem före sin himmelfärd att stanna tills de var fyllda med kraft. De väntade lydigt i samma övre rum och mer Gudsnärvaro anländer. Lärjungarna upplever Herrens levande närvaro i form av en brusande vind, lika kraftfull och med samma kärleksfulla syfte som andedräkten som blåste liv över vattnet vid skapelsen; en andedräkt från Gud som kraftfull och med samma kärleksfulla syfte som profeten Hesekiel sa skulle blåsa övernaturligt liv i torra, torra ben.

Inte bara vinden förstås, utan som vi har hört, eld, som elden från den brinnande busken när den gudomliga närvaron konfronterade Moses på berget Sinai, som den eldpelare genom vilken Gud ledde Moses och hans folk genom mörkret, eld profeterad av Johannes Döparen som sa att Messias skulle komma med ett dop, en tvätt med eld. En eld som inte försöker förstöra utan bringa ljus och värme och rening och ära.

Och eftersom det var en vind, en eld, frukten av en Ande, fanns det ett tredje fenomen. Nu måste vi gå till berättelsen om Babels torn i 1 Mosebok 11. Då talade alla samma språk och kunde kommunicera med varandra. Vad gjorde de med detta? De satte sig själva på Guds plats. 'Låt oss bygga ett torn upp i himlen för att göra oss ett namn!' Gud såg det, och för att omintetgöra dem gav han dem många språk så att de inte längre kunde förstå varandra.

Men på pingstdagen bryts språkbarriären av Anden som drar människor in i en ny gemenskap. Lärjungarna ges kapacitet att tala och lyssnarna kan förstå och höra om "Guds mäktiga gärningar". Och alla var förvånade! Nu ägnar den helige Augustinus av Hippo lite tid i sina skrifter till att reflektera över varför just detta Andens mirakel bara var uppenbart den dagen. Han säger att denna gåva var speciell för övre salen och Jerusalem den dagen för att vara ett tecken på vad Anden skulle göra genom kyrkans tjänst när den åtog sig sin mission. Han säger: 'Kyrkan kommer att föröka sig tills den inbegriper alla språk, och från hela världen kommer ropet att komma

fram på alla språk: "Jesus är Herre!" "Jesus, jag älskar dig!"

Och visst är det så. Behöver jag verkligen prata svenska för att förenas i lovsången av Jesus med dig? När jag besöker bröderna i min orden i Zululand, behöver jag tala zulu när vi är tillsammans och tillber vår Herre?

Kära bröder och systrar, det är kanske så att vi här i livet helt enkelt har drag av den härlighet som jag har talat om. Vi undrar på två sätt. Det är att vi kliar i huvudet och undrar när livet är förvirrande och svårt och saker som händer i världen gör oss rädda. Och så finns det under som är underbara, som verkligen får dig att lyfta dina ögon och du vet att härligheten är verklig. Som St Paulus säger, nu "ser vi på ett dunkelt sätt". Vi ser i skuggorna, men de är härlighetens skuggor. Den helige Paulus beskriver närvaron av den Helige Ande i detta liv som en försmak, en sorts garanti för det som kommer när vårt Halleluja i himlen kommer att vara utan tvekan eller distraktion, och allt kommer att vara i kärlek. Det grekiska ordet han använder används för att tala om framtidens garanti används på modern grekiska för en förlovningsring! Härlighetens Ande tar oss nu till kanten av den kommande härligheten.

Om du verkligen gör "Kom Helige Ande" till din bön idag, kommer det att bli något av en förändring i dig. Vad kan vara beviset på att du har tagit emot honom, att du tillåter som den helige Basilius säger, Anden att "mana" dig? Den helige Irenaeus säger att du kommer att känna dig yngre, för den ständigt ungdomliga Anden förnyar kyrkans ungdom. Det kommer att ta år av dig och lägga till eviga år till dig! Augustinus säger att beviset på att du har tagit emot honom kommer att vara mer kärlek i dig; mer kärlek till människor, mer kärlek till kyrkan, mer kärlek till fred och enhet. Utan dessa kärlekar kan du inte vara helig, och det du gör, hur begåvad du än är, kommer att bli aska. Med kärlekens gåva kan du vara som en låga ända in i evigheten. På pingstdagen var det mer kärlek i Jerusalem. På denna pingstdag låt det bli mer kärlek i Fjärås.

Kom Helige Ande!