

# JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

23/3 2025

Översättning av Bishop Lindsay Urwins predikan

Bröder och systrar, för några århundraden sedan hade jag önskat er "Gott Nytt År" idag! Det fanns en tid då vardagens liv stod närmare Kyrkans liv. Vad som hände här inne betydde något för folket där ute!

Varför var det relevant då och varför är det fortfarande relevant att tala om 25 mars som ett nytt år, en nystart? Nej faktiskt inte en nystart utan den nya starten.

Detta är både enkelt och samtidigt mystiskt att Marias ja, av egen fri vilja, som vi idag firar, tar oss tillbaka till Skapelsens allra första dag. Liv och död förändras rent bokstavligen genom detta barn. Inkarnationen som vi kallar det, är Guds sätt att uppenbara för oss hur vi ska förstå hans liv och hans kärlek, hur vi ska forma vårt eget liv och våra liv tillsammans.

Det nya liv som blir till i Marias livmoder, när Den Helige Ande varsamt och kraftfullt omsluter henne, är ett liv lika gammalt som evigheten. Det är liv lika mänskligt som ditt och mitt och på samma gång så helt annorlunda; alltigenom heligt, både Gud och människa. På 400-talet fick Maria det namn som Martin Luther menar sammanfattar allt som behöver sägas om både henne; Guds moder. Enkelt uttryckt: Gud visar sin gudomlighet och Maria visar sin mänsklighet.

Några veckor efter bebådelsen hälsar Marias släkting Elisabet det lilla foster som Maria bär, med orden "min Herre."

Ditt och mitt liv började vid befruktningsögonblicket men med Jesus kan vi tala om en tid innan han fanns till, hans för-existens. Lyssna till vad Paulus säger i Filipperbrevet:

”Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.” Och vidare i Andra Korintierbrevet: ”Han var rik men blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.” Det vill säga: han kom ner från himmelens rikedom, blev oss helt lika, så att vi en gång kan nå himlen.

Det är detta som Johannes skriver i starten av sitt evangelium: ”I begynnelsen var ordet och ordet blev kött”, mänsklig gestalt. Johannes vill få oss att förstå att Jesus var med ända från början, i Skapelsen.

Vi skulle kunna säga att Gud kom på en pilgrimsresa för att dela vårt liv och det börjar med Maria, när Maria säger ja. Detta är en resa i undrens tecken. På detta under vilar alla andra under som Jesus gjorde. Störst av alla under är uppståndelsens under. När vi talar om mirakler, under eller en övernaturlig händelse menar inte vi kristna att ett under är något som står i motsats till naturens ordning. Snarare kan vi tala om ett tillägg till naturens ordning, något som läggs till vår förståelse om vad som är möjligt där Guds vilja sker.

Om det här med inkarnationen, det här med att Jesus blev människa, verkar svårt så har du helt rätt! Men låt det inte hindra dig från att tro att det är sant. I ärlighetens namn har jag svårt att förstå varför vissa människor älskar mig, men jag tror ändå att de gör det. Jag får lita på att de gör det, leva som att de gör det.

För att lättare förstå kan vi ta Maria som exempel. Vi läser i evangelierna att hon flera gånger är med vid undren. Men det viktiga är att hon inte enbart tillåter sig att bli snopen. Hon ger sig själv möjlighet att förundras över det som händer. Hon brottas med det, hon jämför, funderar, väger in. Hon reflekterar. Jag tror att det behövs för att vara kristen. Det hjälper dig som kristen att grubbla och stöta och blöta. Det kan vi lära av Maria. Det hjälper dig att var uthållig, finna lugn och till slut till fullo förstå. Ju mer du tror, desto mer kommer du att förstå.

Det finns en underbar dikt, "Maria" av engelsmannen W B Yeats. I den grubblar hon över varelsen inne i henne, "stjärnan som föll". Vem är han, den som hon ammar, den som får hennes hjärta att stanna av kärlek och som ibland sänder rysningar genom henne. Vem är han, som får nackhåren att resa sig. Säg ja till Jesus, men det kan få nackhåren att resa sig! Ditt liv kommer att bära frukt, bli mera glädjefullt hur mycket hans kärlek än kräver av dig.

Även om detta är en bekant historia för oss, låt oss minnas, lika förvånade som Maria, att ängeln tilltalade henne med hennes namn och sa att hon funnit nåd hos Gud. Ja inte bara förvånad utan också djupt bekymrad. Det grekiska ordet uttrycker mera förvåning än t ex Herodes förvåning när han hörde om kungabarnets födelse.

Kom alltid ihåg att Gud är helt konsekvent i sin kärlek och att han alltid överraskar. Kanske är det så att hans kärlek är det mest överraskande av allt, trots min halvhjärtade kärlek till honom och min ständiga glömska av honom. Han älskar, tro därför honom när han säger "Var inte rädd."

Du behöver inte helt och hållet förstå läran om bebådelsen men om den världsvida kyrkan lämnar tron på bebådelsen har den upphört att vara kristen på ett sätt som vi känner igen den. Allt annat faller bort och förlorar betydelse utan bebådelsen. Du kan förstås fråga som Maria; ”Hur ska detta ske”? men fråga på samma sätt som Maria, d v s fråga med din tro i ryggen. Hennes fråga är logisk och föga förvånande. Johannes Döparens far trodde inte på ängeln och det gjorde honom stum. Maria tror på ängeln, säger ja och går sedan till bergsbygderna och sjunger sin lovsång ”Min själ prisar Herrens storhet.” Vilken skillnad I trosvisshet!

Om några veckor ska vi se den man som vi idag firar som ett litet foster, låta sig bli dödad för att rädda oss. Vi kommer att fira hans uppståndelse och glädja oss över att vi kommer att få dela hans uppståndelse.

Men allt det är inte idag! I dag räcker det att förnya vår tro på att Gud ville komma till oss som ett litet barn och låta det påverka våra liv. Begrunda det, tugga på det, undra över det, inte bara det slags undra som handlar om att klia sig i håret, nej förundras över det. Låt vårt frivilliga ja till honom återspegla att vi tror och litar på att bebådelsen verkligen skedde.

Bröder och systrar, jag säger det igen: Gott Nytt År!

Ditt och mitt liv började vid befruktningsögonblicket men med Jesus kan vi tala om en tid innan han fanns till, hans för-existens. Lyssna till vad Paulus säger i Filipperbrevet:

”Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.” Och vidare i Andra Korintierbrevet: ”Han var rik men blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.” Det vill säga: han kom ner från himmelens rikedom, blev oss helt lika, så att vi en gång kan nå himlen.

Det är detta som Johannes skriver i starten av sitt evangelium: ”I begynnelsen var ordet och ordet blev kött”, mänsklig gestalt. Johannes vill få oss att förstå att Jesus var med ända från början, i Skapelsen.

Vi skulle kunna säga att Gud kom på en pilgrimsresa för att dela vårt liv och det börjar med Maria, när Maria säger ja. Detta är en resa i undrens tecken. På detta under vilar alla andra under som Jesus gjorde. Störst av alla under är uppståndelsens under. När vi talar om mirakler, under eller en övernaturlig händelse menar inte vi kristna att ett under är något som står i motsats till naturens ordning. Snarare kan vi tala om ett tillägg till naturens ordning, något som läggs till vår förståelse om vad som är möjligt där Guds vilja sker.

Om det här med inkarnationen, det här med att Jesus blev människa, verkar svårt så har du helt rätt! Men låt det inte hindra dig från att tro att det är sant. I ärlighetens namn har jag svårt att förstå varför vissa människor älskar mig, men jag tror ändå att de gör det. Jag får lita på att de gör det, leva som att de gör det.

För att lättare förstå kan vi ta Maria som exempel. Vi läser i evangelierna att hon flera gånger är med vid undren. Men det viktiga är att hon inte enbart tillåter sig att bli snopen. Hon ger sig själv möjlighet att förundras över det som händer. Hon brottas med det, hon jämför, funderar, väger in. Hon reflekterar. Jag tror att det behövs för att vara kristen. Det hjälper dig som kristen att grubbla och stöta och blöta. Det kan vi lära av Maria. Det hjälper dig att var uthållig, finna lugn och till slut till fullo förstå. Ju mer du tror, desto mer kommer du att förstå.

Det finns en underbar dikt, "Maria" av engelsmannen W B Yeats. I den grubblar hon över varelsen inne i henne, "stjärnan som föll". Vem är han, den som hon ammar, den som får hennes hjärta att stanna av kärlek och som ibland sänder rysningar genom henne. Vem är han, som får nackhåren att resa sig. Säg ja till Jesus, men det kan få nackhåren att resa sig! Ditt liv kommer att bära frukt, bli mera glädjefullt hur mycket hans kärlek än kräver av dig.

Även om detta är en bekant historia för oss, låt oss minnas, lika förvånade som Maria, att ängeln tilltalade henne med hennes namn och sa att hon funnit nåd hos Gud. Ja inte bara förvånad utan också djupt bekymrad. Det grekiska ordet uttrycker mera förvåning än t ex Herodes förvåning när han hörde om kungabarnets födelse.

Kom alltid ihåg att Gud är helt konsekvent i sin kärlek och att han alltid överraskar. Kanske är det så att hans kärlek är det mest överraskande av allt, trots min halvhjärtade kärlek till honom och min ständiga glömska av honom. Han älskar, tro därför honom när han säger "Var inte rädd."